

GEBED 1

Lieve grote Schepper, Hoger Zelf, Beschermengel, Lichtgidsen...

ik vraag jullie met heel mijn hart en vanuit liefde voor mezelf of,

[vul hier in waarvoor je genezing vraagt]

moge worden gevonden, geopend en genezen, evenals alle reserve kopieën, info-energetische afdrukken, effecten en na-effecten,

door mij te vullen met het allerhoogste Goddelijke licht en jullie onvoorwaardelijke liefde,

en dat deze speciale Healing Code mag worden vermeerderd voor mijn bestwil tot z'n hoogste niveau en dat de genezing soepel, zacht en vlot mag verlopen,

en tenslotte vraag ik jullie of deze genezing ook mag plaatsvinden voor alle generaties die mij zijn voorgedaan en alle generaties die mij volgen en zullen volgen en resoneren met deze zelfde issues.

GEBED 2

Ik bid dat al mijn herinneringen (van vorige generaties, onbewust, onderbewust en bewust) die gebaseerd zijn op angst worden getransformeerd naar neutrale of op liefde gebaseerde herinneringen en dat het angstsignaal alleen dan naar mijn hypothalamus wordt gestuurd op het moment dat mijn leven wordt bedreigd met de dood.

DANKGEBED

Dank jullie wel, Grote Schepper, Hoger Zelf, Beschermengel, Lichtgidsen en alle wezens van het Licht die mij dagelijks bijstaan, dank jullie wel dat ik iedere dag jullie onvoorwaardelijke liefde ontvang, dat jullie mij altijd steunen, dat ik nooit alleen ben, dat ik alles kan en mag, dat jullie mij een perfecte blauwdruk hebben geschonken, dat jullie mij vergiffenis schenken, dat jullie mij zegenen en dat ik alles mag dromen wat ik mij ook maar wens. Dank jullie wel dat ik alles mag scheppen en dat ik altijd vrij mag zijn. De enige die mij gevangenhoudt, ben ikzelf en het enige wat mij pijn kan doen, zijn mijn eigen gedachten. Ik richt mijn gedachten nu op liefde, compassie en vreugdevolle dingen. Ik vergeef mijzelf, want vergiffenis wordt mij altijd gegeven, het is alleen ik die mijzelf nog moet vergeven, ik heb mijzelf lief zoals jullie mij liefhebben, en in plaats van mezelf te straffen, ben ik lief voor mezelf, en in plaats van mezelf te verwerpen, omarm ik mezelf, en in plaats van mezelf te verwaarlozen, koester ik mijn Zelf en geef ik mezelf alles wat mij dient, voor mijn hoogste goed. Ik onthoud mijzelf nooit meer hetgeen wat mij vanuit liefde is geschonken: het recht om te bestaan, om te stralen, om te groeien, om te ervaren en te leren. Ik heb mijzelf lief, ik kies ervoor om mijzelf lief te hebben, ik sta mezelf toe om mijzelf lief te hebben, ik omarm mijzelf in alles wie en wat ik ben, vanuit liefde en dankbaarheid. Dank jullie wel, Amen.